

İngilizcesi yaklaşık yirmi beř yıl önce yayınlanan ve yazarı Mary Kaldor olan bu kitabın Türkçesinin bulunmamasına hayret ettim. Günümüz savařlarını anlamak için temel kitaplar arasında sayılan bu kitap deęişik dillere çevrildięi gibi aynı yazar tarafından güncellenerek yeniden yazıldı. Kaldor bu ince sayılabilecek kitabında Yugoslavya savařından başlayarak yeni savařların ayırıcı özelliklerine deęinir.

İngilizceden gereksiz çok sayıda kitabın çevrildięi dilimizde bu kitabın atlanmıř olması günceli anlamakta temel önem taşıyan kitaplara yönelik ilgisizlięi gösterir. İngilizceden çeviri sorun deęildir ama önce ilgi gerekiyor. Bu kitabı okumadan deęişik iç savařları, mesela Suriye'dekini de yeterince anlamanız mümkün deęildir.

Klasik savař ne kadar modern silahlar kullanılırsa kullanılsın sonuçta devletler arasındadır. Düzenli ordular arasında olabileceęi gibi taraflardan birisi gerila savařına da yönelebilir. Her durumda düzenli ya da düzensiz askeri güç devlete baęlıdır.

Yeni savař kavramında ise devlete baęlı silahlı güçler ve bunların yürüttüęü savař ortadan kalkmaz, bunun yanı sıra savař özelleřir. Devlet dıřı aktörler de savařa girer.

Savařın özelleřmesi deęişik şekillerde gerçekleşir. Bir tanesi savař firmalarının kurulmasıdır. Bu firmalar genellikle eski subaylar tarafından kurulur ve devletten aldıkları belirli askeri görevleri para karşılıęında yerine getirirler. İlk örneęi Blackwater adını taşıyan ABD firmasıdır ve Irak savařındaki icraatıyla gündeme gelmiştir. Bu firmalar için savař kuralı yoktur, sadece öldürmek ve görevin yerine getirilmesi vardır. Düzenli ordu askerlerinin de savař kurallarını ihlal ettięi söylenebilir ama savař firmalarının askerlerinde bu kural hiç yoktur.

Devletler genellikle bu firmalarla ilişkilerini açıklamazlar; ilişki olduęu açıktır ama hangi boyuttadır bilinmez. Ölenler de resmi asker olmadıkları için kayıp olarak kayda geçmezler. ABD'nin ikinci Irak savařında verdięi sivil kayıplar dikkat çekecek derecede yüksektir. Kimdir bu sivil kayıplar? Turist olamayacaklarına göre büyük oranda özel firma askerleridir.

Savařta ölen bu özel askerler için ülkesine göre deęişen oranda tazminat ödenir. Tazminatın yükseklięi, kime ve ne kadar ödendięi belli deęildir.

Kaldor 1990'lı yıllarda Yugoslavya iç savařında görülen yeni bir olguya dikkat çeker. Deęişik taraflarda devlet dışı silahlı gruplar bulunmaktadır. Bunların belirli bölgeleri vardır. Bunlar –henüz- özel firma askerleri deęildir. Rakip silahlı güçlere karşı savařırken geçimlerini de savařtan temin ederler. Bu amaçla kaçakçılık yaparlar, insan kaçırıp fidye alırlar ve soygunlar düzenlerler. Bir bölgenin ve halkın savunulmasıyla soygunculuk arasında ancak ince bir çizgi vardır.

Rakip gruplar birbirlerinin ekonomik imkanlarını kısıtlamamaya dikkat ederler; sonuçta herkes bu savařtan ekmek yemektedir.

Afrika ülkelerinde hakkında az bilgi sahibi olduęumuz iç savařlarda da benzer durum vardır ama en açıklayıcı örnek Suriye'deki savařtır.

Bu savařı devletlerle sınırlı kalarak deęerlendirmek eksik kalır. Bu devletlere dolaylı olarak baęlı olduęu gibi baęımsız savař yürütebilen farklı gruplar da bulunmaktadır. Burada da savař geçim aracıdır, zenginleşme kaynağıdır. İlk örneęini savařın ilk yıllarında "silah kiralaması" konusunda görmüştük. Almanca gazetelerde deęişik haberlerde bu çok ilginç durum söyleşilerle anlatılmıştı.

Rakibe silah satılması örneęini biliyoruz. Irak savařı sırasında benzer satış bazı ABD askerleri tarafından yapılmıştı. Amaç, savařtan olabildiğince para kazanmaktır. Suriye'de ise askerler rakip gruplara silah kiralityordu, tek şartları silahın aynı bölgede kullanılmamasıydı.

Bu ülkede rüşvetin ve her çeşit yolsuzluęun ileri boyutta olduęu biliniyor. Savařan ordular ve deęişik silahlı gruplar arasında aynısının bulunmaması mümkün deęildir. Vatani ve halkı savunmak adına fidyecilik, soygunculuk ve hatta çapulculuk olarak adlandırılabilcek eylemler yaygındı.

Suriye ordusu savařın bařlangıcında özellikle zor durumda olduėu için devletle iliřkili deėiřik silahlı grupların oluřmasına izin vermiř hatta teřvik etmiřti. Bu gruplar “vatan savunması” grnm altında silahlı operasyonlar yaparken, yakaladıkları fırsatları kullanarak zenginleřmekten de geri durmamıřtı. Savař geim aracıydı, vatan savunmasıyla soygunculuk birlikte yryordu.

İran ve özellikle Rusya Federasyonu’nun savařta aktif olarak yer almasıyla askeri olarak etkisiz olan, savařmaktan ok soygunculuk yapan bu grupların varlıėına byk oranda son verildi. Bu grupların bazı yneticileriyle yapılan syleřiler Spiegel dergisinin deėiřik sayılarında yer aldı. Farklı blgelerdeki bu savař grupları aynı zamanda birbirinden de hořlanmıyor, diėerlerini ganimetteki payını klten rakipler olarak gryordu.

Trkiye’de SADAT adlı zel savař grubunun varlıėı kısaca gazetelerde yer aldı. Bu grubun devletle baėı hangi dzeydedir, hangi savařlara katılmıřtır, kayıpları nedir; bilinmiyor.

ABD’de zel savař firmaları kurulur da Rusya Federasyonu durur mu? Wagner adında bir gruptan ya da firmadan sz ediliyor ve doėrudan Putin’e baėlı olduėu yazılmakla birlikte bu konuda kesin bilgi yoktur. Bu firma muhtemelen devletle zel sektrn birlikteliėi temelinde kurulmuř ve alıřmaktadır. Benzeri rneklerde olduėu gibi firmanın kurucusu emekli bir askerdir, zel operasyonlarda grev yapmıřtır. Yine benzeri rneklerde grldėu gibi firmanın silahlı elemanları milliyeti bir eėitim almaktadır.

Frankfurter Rundschau’da yayınlanan bir syleřide bu firmada grevli bir subay Ukrayna’da operasyon yaparlarken nce havaya ateř ederek karřı tarafa kaması iin fırsat tanıdıklarını aıklayacaktı. Onlar da Slav’dı ve ldrmek hořlarına gitmezdi. Aynı firma Suriye’de aktif rol oynamaktadır. Bařka bir deyiřle Rusya Federasyonu Suriye’deki savařa sadece hava kuvvetleriyle deėil, zel savař firmasıyla da katılmıřtır. Aynı subaya gre Suriye ordusu yoėun bombardımanla savunmanın zayıflatıldıėı kentleri ele geirmekte bile yeterli deėildir. Wagner askerleri Halep ve iki kere Palmira’nın ele geirilmesinde aktif rol oynamıř ve yksek kayıp vermiřlerdir.

Yine aynı subaya gre Wagner Suriye’de terristlere karřı savařmaktadır nk bu lkedeki yabancı askerlerin en byk blm Rusya vatandařıdır; eenistan’da barınamadıkları iin bu lkeye gelmiřlerdir.

Rus bir firmanın neden Wagner gibi Almanca bir isim kullandıđı bilinmiyor. Richard Wagner Nazilerin özellikle sevdiđi tanınmıř bir bestecinin adıdır.

Wagner řu sırada Libya'daki savařta da yer almaktadır.

Türkiye ise savařta daha dolaylı bir yöntem kullanıyor. Suriye'deki cihatçı gruplarla bazen çatıřıyor bazen dayanıřma yapıyor. Yine aynı gazeteye göre bunlardan 7000 kadarını gemilerle Libya'ya tařımıřtır. Bunlar tabii ki para karřılıđında Türkiye adına savařmaktadır ama kayıpları Türkiye'nin kaybı deđildir ve çıkarları bozulduđunda kolayca saf deđiřtirebilirler. Savař geçim aracı ise, neden olmasın?

Libya'da bu savařçıların karıřtıđı yađma olayları gazetelerde yer almakla birlikte haklarında yeterli bilgi yoktur.

"İnsan hakları", "bađımsızlık" gibi belirlemelerle yürütölen benzer örneklere olduđu gibi savař ile yađmacılık iç içedir. Vatanın ve halkın savunulması ceplerin doldurulmasından ayrı deđildir.

Bu savař gruplarının mafyadan farkı açık savařta yer alıyor olmalarıdır. Mafya da eylemlerinde epeyce kayıp vermiřtir, öyle deđil mi?

1990'lı yılların üzerinden yaklaşık otuz yıl geçmekle birlikte yeni savařların eskilerindekinden farklı özellikleri ilk olarak Mary Kaldor'un New and old wars ya da Almancasıyla Neue und alte Kriege kitabında ifade edilmiřtir. Hiç olmazsa bařka dilden okumaya çalıřın derim...