

Gazete Duvar'da İlhan Uzgel'in bugn yayınlanan "Suriye'de Trk koridoru" bařlıklı yazısını okuyun derim.

Bu konuda ok yazı yazdım ve Uzgel'in yazdıklarına hi itirazım bulunmuyor.

řu ařağıdaki alıntı bile yeterlidir:

"Dikkat edilirse, Trkiye'de hibir yetkili ağızdan ve hkmete yakın evrelerden "ıkıř stratejisine" dair bir cmle duyulmuyor. Tersine Trkiye ncelikle Afrin, Azez ve el Bab'a giderek daha ok yerleřiyor, bu blgelere giderek kendi ynetim mantığıını yerleřtiriyor, egemenliğini, kendi devlet otoritesini kuruyor. Bu tahmin edileceğı gibi Hatay'ın kaybını sindirememiř Suriye rejiminin kabus senaryosu ve Esad ynetiminin Trkiye'yi buradan ıkaracak gc yok. Bu blgeden nfus yapısı itibariyle "Kuzey Suriye Trk Cumhuriyeti" ıkarmak mmkn olmasa bile, buradaki yerleřim yerlerine kaymakam atayan, meydan isimlerini değıřtiren, okullarda Erdođan resmini astıran, PTT hizmeti gtren ve en son faklte aan bir siyasetin niyetine dair nc iřaretleri verdiğı grlyor."

Birka ay 6nce ‘‘Suriye Hatay’a baėlanırken’’ bařlıklı bir yazı yazmıřtıım da bazı okurlar ok kızmıřtı. Bu kadar deėil tabii ama anlatılmak istenen Suriye’nin artan oranda bir b6l6m6n6n T6rkiye’ye baėlanmasıydı.

Ben b6yle s6ylediėim iin olmuyor, durum bu ve ben de olanı s6yl6yorum...

<https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2019/10/21/suriyede-turk-koridoru>